

Allah' in adıyla,
 O'nun selâm ve rahmeti son peygamber Hz.Muhammed
 (s.a.v)' in üzerine olsun.

İSLÂM'DA AHMEDİYE HAREKETİ

GERÇEKLER SERİSİ, No.1

25 Ağustos 1995, Cuma

Dünya tarihinde sömürgecilik dönemi, 17. yy'da Avrupalı güçlerin dünyanın çeşitli bölgelerini işgal etmeleriyle başlamıştır. Bu yarışta özellikle İngilizler, Hollandalılar, İspanyollar, Portekizliler, Fransızlar ve Belçikalılar yer aldılar. İngilizler, Hindistan' a 18. yy' da tacir olarak geldiler ve zaman içinde yavaş yavaş hâkimiyeti, bin yıldır Hindistan yarımadasını idare eden Müslümanların elinden aldılar. Ancak özellikle Müslümanlardan olmak üzere, İngiliz sömürüsüne karşı çeşitli direniş hareketleri gerçekleşti. Bu direniş mücadelesi, İngilizleri Sudan'dan çıkaran Cihad Hareketi gibi bir çıkıştı. 1857 yılındaki Bağımsızlık Hareketi ve Seyyid Ahmed Şahid' in Cihad Hareketi, İngilizleri Hindistan topraklarından çıkarma konusunda başarıya ulaşmaya yakınken Müslüman saflar arasındaki kimi işbirlikçiler buna engel oldular.

İngiltere Parlamentosunca milletvekillerinden, kilise görevlilerinden ve gazetecilerden oluşturulan bir araştırma grubu, 1868 yılında cihad ruhunu kontrol etmenin yollarını ortaya çıkarmak üzere Hindistan' a geldiler. Söz konusu grup, "Britanya İmparatorluğu' nun Hindistan' a Gelmesi" adını verdikleri araştırmalarının sonuçlarını 1870 yılında ilgili İngiliz otoritelerine sundular. Söz konusu raporda şöyle bir tavsiyede bulundular:

"Hindistan Müslümanları öyle bir mantaliteye sahipler ki eğer birisini kendilerinin dini lideri olarak kabul ederlerse, onu gözü kapalı olarak takip ederler. Eğer kendisinin vahiy alan bir peygamber olduğunu iddia eden birisini bulabilirsek, o zaman bizim amacımız gerçekleşebilecektir."

Hindistan'ın Kadiyan şehrinde yaşayan Mirza Gulam Ahmed bu görev için seçildi. Nitekim yıllar sonra Pencap Valisi'ne gönderdiği mektubunda kendisinin İngiliz efendilerinin ektiği ve aşıladığı bir fidan olduğunu kabul etmiştir. Tahta geçişinin 25. yılı kutlamaları vesilesiyle Kraliçe Viktorya'ya gönderdiği mektubunda babasının ve kendisinin Britanya Krallığı'na yaptığı hizmetlerden ve katkılardan bahsetmiştir. Mirza Gulam Ahmed'in babası, 1857 yılında bölge idarecisine Mutini'de Müslümanlara karşı olan savaşında kullanmak üzere 50 adet silahlı ve atlı savaşçı tahsis ederek bağlılığını göstermeye çalışmıştı. Mirza Gulam Ahmed'in kendisi ise İngiliz yönetimine olan eksilmez bağlılığını ispatlamak üzere, kendi ifadesi ile, aptal müslümanların yüreklerinden saçma bir düşünce olan cihadı silmek amacıyla yazdığı broşür, kitapçık ve kitaplardan ellibin adet bastırıp çeşitli Müslüman ülkelerde dağıtmıştır.

Mirza Gulam Ahmed, 1837 yılında Moğol Barlas'lı toprak sahibi olan ancak topraklarını Sih Yönetim'e kapıran bir aşiret ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İngilizlerin Hindistan'a gelmeleri ile aileye daha önce kaybetmiş oldukları topraklarını yeniden katabilmek gibi bir şans doğmuştu. Mirza, şekli dini eğitimini evde alırken babası tarafından tıp konusunda eğitildi. Düşünce dünyası oldukça zayıf olan babası, Mirza'nın kitaplara olan ilgisini önlemeye çalıştı. Yirmibeş yaşına geldiğinde babasının bir yıllık emekli maaşını alarak evden kaçtı ve söz konusu parayı pek de hoş olmayan kötü işlerde harcadı. Bilahare, Sialkot şehrine giderek Adli Mahkeme'de memuriyet görevine başladı. Burada, daha sonra kendisinin peygamber olarak seçilmesinde rol oynayan kimi Hıristiyan papaz ve vaizlerle tanıştı.

Mirza Gulam, melankoli, hastalık kuruntusu, paranoya, sara, isteri, başdönmesi nöbetleri, şeker hastalığı, günde yüz defaya kadar tuvalete gitmeye varacak şekilde idrar tutamama problemi ve iktidarsızlık gibi birçok hastalığa yakalanmıştı. Sağlığını iyileştirebileceği düşüncesi ile alkollü içkiler kullanırdı. Kendi iddiası olan ilahi vahiy ve bilgilendirme ile "Tiryak-ul Kulub" (Kalblerin ilacı) adını verdiği ve önemli bir kısmını haşhaşın oluşturduğu özel bir ilaç hazırladı. Yalnız kendisi değil, cemaatindeki diğer insanlar da cinsel enerji edinebilmek için söz konusu ilacı kullanmaktaydılar.

Akıl hastalığı, alkol ve haşhaşın kendisinde bulunduğu bir insana kendisini Tanrı ilan etmesi yeter de artar

bile .Dolayısıyla kendisi otuzyedi yaşında iken babasının ölümünden dolayı ani duygusal travma geçirmesi çok şaşırtıcı değildir. Bu travma, işitsel ve görsel halusinasyon ve büyüklük Kompleksi ile Mirza Gulam Ahmed'in psikolojik rahatsızlıklarının açıkça yoğunlaşmasına sebep oldu. Böylece kendisi, Allah tarafından vahiy aldığıni düşünmeye başladı.

Mirza, Tiçi Tiçi ve Ail adlı melekler vasıtasıyla vahiy aldığıni iddia etti. Sözkonusu vahiy ile Allah'ın daha önceki peygamberlerin arkasından kendisini seçtiğini bildirdiğini ifade ettiğini gündeme getirdi. Berahin-i Ahmediye, Allah'ın kitabı oluverdi ve kendisinin peygamberliğini kabul etmeyenler veled-i zina olarak etiketlenirilir Allah'a ve O'nun mübarek peygamberine karşı gelmekle, bağlı olmamakla, İslam Cemaatinin dışında olmakla ve cehennemle cezalandırılmış insanlar diye kabul edilir oldular.

Kadiyan'lı Mirza Gulam Ahmed, kendisinin sözü edilmiş olan Mesih, Mehdi, Peygamber, Allah'ın mesajını taşıyan ve kutsal peygamber Muhammed (s.a.v.)'in ikinci yenileyicisi olduğunu, İslam'ı yayma ile görevlendirilmiş olarak bu sıfatların kendisinde tezahür ettiğini ifade etti. Böylece kendisi kutsal peygamberden başka birisi olamazdı. Dolayısıyla, O'nun takipçileri Sahabe olurken, ailesi Ehl-i Beyt ünvanını aldı ve eşi de Ummül Mümin'inolarak ifade edilir olmuştı.

Mirza Gulam Ahmed Kadiyani, kendi iddialarının kutsal kitap Kur'an'a (kendisinin saptırılmış yorumuna) ve kendisine gelen vahye dayandığını ifade etmiştir. Kendisinin sözümona vahiylerine ve iddialarına ters düşen ama Hz.Peygamber (s.a.v.)'e ait olan tüm hadisleri gözardı etti. Kendisinin ömrü boyunca yazmış olduğu seksen adet kitap, İslam dışı sapık görüşlerini göstermekte ve kendi şahsiyeti konusunda bize ışık tutmaktadır. Ahmediye Hareketi, Kutsal Kur'an'ı, tabii kendilerinin değiştirilmiş ve saptırılmış görüşleriyle dolu biçimi ile, 120 değişik dile tercüme ettiklerini iddia etmektedir. Ancak ne kadar şaşırtıcıdır ki liderleri olan sözün ona Mesih ve Mehdi'nin kendi kitaplarını bırakın diğer dillere tercüme edilmesini ,İngilizce'ye doğru dürüst tercüme etmemişlerdir...Bizim sözkonusu kitapları tercüme ve basım için izin almak amacıyla Ahmediye Hareketi'nin Londra'daki merkezine yaptığımız müracaatımız geri çevrilmiştir. Öyle görünüyor ki sahtekarlıklarının ortaya çıkmaması için, kendi hareketlerinin kurucusunun gerçek şahsiyetinin ve kendilerinin gerçek inançlarının açığa kavuşturulmasını istemiyorlar.

Mirza Gulam Ahmed Kadiyani, Ahmediye Hareketi'ni İslam'ın bir parçası gibiymişçesine 1889'da kurdu. Kendi takipçileri, kendisinin isimleriyle veya sadece Ahmediler diye isimlendirmişlerdir. Ahmedi'lerin Müslüman bir imam arkasında namaz kılmaları, diğer Müslümanların cenaze namazını kılmaları ve diğer Müslümanlar ile evlenmeleri yasaklanmıştır. Bu durum kendilerinden başka herkesin kafir olduğu gibi bir anlayıştan kaynaklanıyor. Cihad eylemini fesheden Mirza Gulam, her Müslümanın İngiliz Yönetimine bağlı olmasının dini bir sorumluluk olduğunu ve İngiliz Yönetimine kılı ç çekmenin Allah'a ve O'nun Resulüne itaatsizlik olduğunu söyledi.

Ahmediye Hareketi cömert ve hayırhah (!) İngiliz Yönetimi kontrolünde gelişmeye devam ederken Müslümanlar ise Mirza Gulam'ın dine hakaret eden bu hareketini durdurmak hususunda fazla birşey yapamıyorlardı. Mirza Gulam 1908 yılında kolera hastalığından vefat etti. Daha sonra hareket sözünona Halife-i Raşid olduğu söylenen halifeler tarafından devam ettirilir oldu. Şu anda, dördüncü halife olduğu söylenen Mirza Tahir Ahmed Londra'daki genel merkezlerinde hareketin liderliğini yürütmektedir.

Mirzu Gulam Ahmed Kadiyani , Ahmedi, Kadiyani, Mirzai veya Lahori olarak çeşitli şekillerde adlandırılan takipçilerinin dinden dönmüş (mürted) ve kafir olarak İslam Cemaatinin dışında buldukları çeşitli fıkıh okullarına (Sünni, Ehli Hadis, Şia v.s.) ait Müslüman ulema tarafından ifade edilmiştir. Moritanya, Kadiyanileri 1930 yılında gayrimüslim olarak ifade ederek bu alanda ilk ülke oldu. Bunu daha sonra Güney Afrika takip etti. Pakistan bir kanun hazırlayarak, hukukî olarak Kadiyanileri, gayri-müslim azınlık olarak ilan etti ve kendilerine Pakistan İslam Cumhuriyeti Anayasası'nın azınlıklara tanımış olduğu bütün hakları tanıdı. 1974 yılında Mekke-i Mükerrreme'de gerçekleştirilen ve 124 ülkeden ulemanın katıldığı bir toplantıda, Rabıta toplantısının'da Kadiyanileri gayri-müslim, kafir ve İslamdışı ilan etti. Böylece bu hareketin veya inanın durumu ve kaderi islami anlamda açıklığa kavuşturularak ifade edilmiş oldu.

Bütün bu İslami hükümlere rağmen, Ahmediye Hareketi ve bu hareketin takipçileri (Ahmediler) kendilerini Sünni Müslüman ve İslam'ın temsilcisi olarak takdim etmektedirler. Kendilerinin ılımlı yaklaşımlarının Batılıları imrendirdiği doğrudur. Kendilerini yukarıda ifade ettiğimiz şekilde takdim ettiğimiz şekilde ısrar etmelerinin sebepleri aslında oldukça açıktır. Bizim aramızda problem ve lüzumsuz olan bu insanlar, çeşitli Müslüman ülkelerde kendi efendileri olan Batılı güçlerin çıkarları için çalışırken Müslüman isimlerini bu gizli amaç ve aktivitelerini gözden çıkarmak için kullanmaktadırlar.

İslamın içindeymiş gibi takdim edilen söz konusu Ahmediye Hareketi, içinde dinin kullanıldığı bir politik ticaret şirketi olup bütün ülkelerde ve dünyanın bütün büyük şehirlerinde şubeleri vardır. Bu şirketin şemsiyesi altında çalışan Kadiyaniler, dünyanın çeşitli yerlerinde bu hareketin şeytani amaçlarından habersiz Müslümanları tuzağa düşürmektedirler. Ahmediye Hareketinin gerçek amaçlarından habersiz olan gerek Amerika, Avrupa ve Orta

Asya'daki Müslümanlar olsun ve gerekse de Afrikalı ve Bosnalılar gibi yurtlarından göçmeye zorlanmış mazlum toplumlar olsun İslam adına bu hareketin mensupları tarafından oyuna getirilerek aldatılmaktadırlar. Mali'deki 50.000, İvory kıyılarındaki 24.000 Müslüman ile Avrupa'ya göçetmek zorunda kalmış olan 100.000 civarındaki Bosnalı Müslümanlar Kadiyani saldırısının kurbanı olmaktadır.

Komünizmin yıkılması ile, Batı dünyası aniden kendilerinin yozlaşmış toplumu için İslam'ın daha tehlikeli olacağına farkına varmıştır. Ahlaki değerlerden yoksunluk ve amaçsız bir hayata sahip olmak, Batılıların hayatında ruhsal boşluk yaratmıştır. Bu ise Batılı insanların gözünde İslam'ın cazibesini arttıran bir durumdur. İslam'ın en süratli büyüyen ve yayılan din olması Batı için alarm verici bir durum olmuştur. İşte bu şartlar altındadır ki yüz yıldan daha uzun bir zaman önce ekilmiş olan fidan yani Ahmediye Hareketi meyvelerini vermektedir!

İslam'ın yayılmasını kontrol etmek için geliştirilen diğer taktik ve politikalar yanında Batı Ahmediye Hareketi'nin çalışmalarını da bu bağlamda desteklemektedir.

Müslüman iken Ahmediye olarak inancını değiştiren birisi artık Müslüman olamaz. Bunu Müslümanlar unutmamalıdır, çünkü Batılı güçler ve Kadiyaniler bunun böyle olduğunu bilmektedirler. **Müslümanları saflarına çekmek amacıyla, Kadiyani Hareketi aşağıda ifade ettiğimiz şu politikaları izlemektedir :**

- Kadiyani Kraliyet ailesinin devamını sağlamak ve Ahmediye Hareketi'nin propagandasını yapmak için her Ahmedi tasarrufunun % 6'sı ile % 30'unu cemaate bağışlamak durumundadır.

- Haftalık ve aylık olarak 120 değişik lisanda dergileri yayımlamaktalar.
 - 1989 yılında Etyopya'da çalışan Hristiyan misyonerler, Batı Avrupa ülkelerinde bedava dağıtmak üzere Kadiyani ile ilgili çeşitli broşür ve kitap yayımı için 35 milyon dolar harcamışlardır.
 - New York İş Toplumu'nun Yahudi lideri Ahmediye cemaatinin şimdiki lideri olan Mirza Tahir Ahmed'in doğum gününde tamamen bilgisayar donanımlı bir matbaa sistemini cemaate hediye etmiştir.
 - Kuzey Londra'da Ahmediye Müslüman Televizyonu'nu kurdular. Dört uydu kiralayarak yayın yapan televizyon, dünya çapında 13 lisanda canlı ve banttan yayın yapmaktadır. Bu öyle bir yatırımdır ki zengin bir ülke bile kolay kolay güç yetiremez.
 - Afrika, Bosna, Arnavutluk, Orta Asya Müslümanları gibi çeşitli toplumlara yönelik olarak kendilerinin saptırarak ve çarpıtarak tercüme ettikleri Kur'an ları dağıtmaktadırlar.
 - Çeşitli ülkelerde camiler ve merkezler açmaktadırlar.
- Herkesin merak edebileceği konu ise Ahmediye Hareketi'nin bütün bu projeleri nasıl finanse ettiği. Zengin ve varlıklı Kadiyanilerin bağışları ile toplanan miktarın dünyanın çeşitli yerlerine yayılmış olan Kadiyani Kraliyet ailesinin lüks hayatlarını devam ettirmelerine bile yetmeyeceği çok açıktır. Bugün Ahmediler dünya çapında 10 milyon civarında bir cemaate sahip olduklarını söylemektedirler. Bunların % 99.99'u İslam'dan irtidat eden, dönen insanlardır! . Bu. ümmet için büyük bir kayıptır. **Bu irtidat olayının sebepleri arasında şunlar sayılabilir.**
- İslam öğretisi konusundaki eğitim eksikli
 - Ahmediye Hareketi ve şeytani planları hakkındaki bilgi eksikli
 - Fakirlik.

Öyle görünüyör ki geçmişte mali ve cinsel teşvikler, insanları Kadiyaniliğe çekmek için kullanılan en çarpıcı cazibelendi. Ancak günümüzde Ahmediye Hareketi, Müslümanları tuzağa düşürmek için başka metodlar kullanmaktadırlar. Pakistan' da Ahmedilerin baskıya maruz kaldığı gibi temelsiz bir propaganda ile İnsan Hakları Organizasyonları'nın dikkatlerini çekmeyi becermişlerdir. Sözünona insan hakları şampiyonu olarak Batı Ülkeleri, Pakistan'dan giden Kadiyanilere göçme ve sığınma hakkı vermektedirler. Bu gibi çıkarları elde etmek için tek yapılması gereken ise, Mirza Gulam Ahmed Kadiyani üzerine yemin ederek bağlılık bildirmek . Böylece küçük bir maddi getiri için insanların inançlarını satmaları yeterli oluyor. Yemin ve bağlılık bildirme aşamasından sonraki aşamada Ahmediye cemaati bu durumu belgelemek üzere bir sertifikaya veriyor. Bu sertifikaya dayanarak Batı ülkelerinden sığınma hakkı alabilmek mümkün olabiliyor. Tabii bunun yanında evlenmek üzere bir Kadiyani kızda veriyorlar.

Muhterem Kardeşlerimiz,

Diğer Müslüman kardeşlerimizin, İslam adına yapılan diğer ciddi sahtekarlıktan haberdar olmaları konusunda yardımcı olunuz. Çünkü bu hareket İslam'ı içinden yaralamayı amaçlamıştır. İslamı bilmek temel zorunluluk ve hakikattir. Ancak siz, inancınızı korumak için Ahmediye Hareketi'nin şeytani planlarını bilmek durumundasınız.

Kadıyani veya Ahmedilere Bir Nasihat :

Lütfen Mirza Gulam'ın kitabını açık bir kalbe okuyunuz. Herşeyin, bahsettiğimiz bütün çarpıtmaların orada olduğunu göreceksiniz. Öte yandan kendisi, "Benim kitaplarımı en azından üç defa okumamış olan insanların imanları şüpheli durumdadır" diyerek bunu zaten teşvik etmiştir. Sizin, Kadıyani' nin kitaplarından bir tanesini bile bir kere olsun okumadığınıza inanıyoruz. Bunu nasıl yaparsınız? Mirza Gulam'ın kitaplarının % 30'u Farsi ve Arapça ve diğerleri de Urduca'dır. İçinizden kaç kişi bu üç lisanı bilmektedir? Eğer Mirza Gulam'ın kitaplarını okuduktan sonra, hala O'nun iddialarına inanıyor iseniz, bu kendi seçiminiz demektir. Ancak İslam'ın adını kullanarak insanları aldatmayınız, kendi itikadınıza ve dini inancınıza İslam'dan başka bir isim veriniz. O zaman Müslümanlar, diğer dini inançlara sahiip insanlara gösterdikleri toleransı size de göstereceklerdir.

Allah sizin kalbinizi İslam'a açsın, inşaallah.

Allah tüm Müslümanları İslam'a karşı olan şeytani güçlerden korusun. Amin.

**İslam Kardeşiniz
Dr.Seyid Raşit Ali**

<http://alhafeez.org/rashid/>

rasyed1958@gmail.com